



Short notes Ukraine

## LOGISCHE VRAGEN...



- Zijn jullie nog in Oekraïne?
- Zijn jullie al terug in Nederland?
- Wanneer gaan jullie naar Nederland?

Antwoord: we zijn nog in Oekraïne.

Dan de meest logische vraag:

- Wat houdt jullie tegen?

Antwoord:

Een vader die achterblijft. Een kind dat z'n vader niet wil loslaten. Een moeder van het kaliber *Stand By Your Man*. Een kwetsbare oma (die achterblijft). Familie, in de stad verderop, die achterblijft. Dieren, veel dieren die achterblijven. Een *property* dat je wilt beschermen.

Kortom: je thuis, je familie, je wereld, je leven – laat zo'n optelsom maar eens achter.

Daarom zoek je ze, en vind je ze – handvatten:

- Strohalm (RU-overmacht kampt met drijfzand).
- Wishful thinking (staakt-het-vuren? Doorbraak onderhandelingen? Einde van een oorlog?).
- 'Relatief veilig' houdt (relatief) stand op 800 meter boven NAP.

Zeg het maar. Wat is wijsheid?  
Ik ben niet bang (meer), maar mis wel mijn thuis.  
Hoe onbelangrijk kan iets zijn.

Geert Jan Bak

[www.gjbmedia.com](http://www.gjbmedia.com)