

'POSITIEF'

DANKZIJ HOLLANDSE HARTELIJKHEID EN PURE LIEFDE

Short notes Ukraine | POSITIEF



Ik probeer het gewoon – iets positiefs. Via een andere invalshoek. We zijn nog steeds in Oekraïne. Dat betekent dat het kan. We zijn niet gek. Wel voorzichtig. We wegen af. Elke dag, elk uur. En wat blijkt? Het kan nog. Blijven. In ieder geval even.

Sneeuwballen

Hoe gelukkig kun je zijn. Ver weg nog van het geweld. Geplaagd hooguit door een app met luchtalarm. Zonder explosies. Winkels zijn open. We eten. Kinderen gooien sneeuwballen. Vandaag de zondagochtendmarkt.

Warm hart

Positief dus. Een gevoel om, geforceerd of niet, van te genieten. Ik gebruik het woord voor al die (FB)vrienden in NL die het – logisch – niet begrijpen. Hun warme hart zegt: kom! Snel. Hier. Bij ons. In Nederland. Lekker veilig!

Vangnet

Die warmte, dat onderliggende vangnet, maakt het pas echt positief. Want Dima, Sonja en Olga weten, voelen, dat ze welkom zijn. Bij ons. In Nederland. Ook zij herkennen maar al te zeer dat heftige 'Continuing Dilemma'. Huis, haard, familie versus het avontuur van Hollandse hartelijkheid en pure liefde.

Gedwongen helden

Gisteren nog overwogen we komende dinsdag te vertrekken. Als we het opnieuw uitstellen – zie het als positief. Het monster is dan nog niet zover. Om zijn ogen op ons te richten. Hij heeft het voorlopig zwaar. Met gedwongen helden die ons de luxe permitteren tussendoor een positief bericht te posten.

Blijf vragen of we snel naar NL komen. Dat klinkt altijd positief.

En toen...

En toen sloegen raketten in bij Lviv. Dicht bij de Poolse grens. Hoeveel westelijker kan de vijand komen? Het was te proberen, mijn bericht – positief.

Geert Jan Bak

Meer verhalen, short notes, op www@gjbmedia.com.